



Storno på Artillerivej 126 engang i 70'erne. Foto: Kjeld Hounsgaard.

Storno gennem 60 år

LOKALHISTORIE

Jørgen Grandt fortæller om sin gamle arbejdsplads - radiotelefonproducenten Storno, der blev etableret 14. juli 1947 på Ved Amagerbanen.

AF JØRGEN GRANDT

Det begyndte på Ved Amagerbanen for 60 år siden. Først i en lille murstensbygning og snart også i nabohuset, hvor der før var lommetørklædefabrik. To ingeniører fra Det Store Nordiske Telegraf-Selskab plus en håndfuld teknikere skabte Storno, som på få år blev en af de mest kendte danske elektronikvirksomheder.

Stornos professionelle radioprodukter var fortrinsvis udstyr til landmobil tovejskommunikation. Basisstationer, mobile og bærbare radioanlæg til private og offentlige firmaer og myndigheder, lige fra elinstallatør Olsen med sine biler til politiet og Falck med store vognparker. Men også maritime VHS-radioanlæg blev produceret og solgt i stor stil, og den dag i dag vil mange sejlere stadig omtale deres radio som »stornoen«. Driftssikkerhed, brugervenlighed og smukt design var nogle af nøgleordene. Stornoradioer fra 1965 rangerer stadig højt på hitlisten hos radioamatører.

Udvidelse og flytning

Mens Amagerbanens godstog buldrede forbi udenfor, udviklede medarbejdere og

ledelse Storno fra at være et Store Nord-eksperiment til at blive et af verdens dygtigste og mest velrenommerede firmaer inden for professionel radiokommunikation.

Nogle år efter starten var selskabet vokset så meget, at man blev nødt til at flytte produktionen over til Sundholmsvej, hvor American Tobacco Comp. tidligere havde haft til huse. Senere byggede man store installations- og serviceafdelinger i Vanløse og Glostrup. 1969 flyttede hele Teknisk Afdeling ud til Sydhavns Plads, og i begyndelsen af 70'erne købte man den store nyopførte industribygning på Artillerivej/Drechselsgade. Så blev næsten hele firmaet samlet igen, bortset fra de efterhånden adskillige datterselskaber i Sverige, England, Tyskland og Frankrig.

Sammenhold

For os, som var medarbejdere i Storno i en kortere eller længere periode, var firmaet noget nær Danmarks bedste arbejdsplads. Og vi glemmer den aldrig. Vel var der arbejdskampe og strejker, vel så vi tit os selv 'ved samlebåndet', når tv skulle bruge et aktuelt indslag. Vel

skete der fyringer, strukturrændringer og tilpasninger som den slags kaldes.

Men selv da direktionen nærmest truede de ansatte til at stemme Ja til EF i 72, så tilgav man også dét, fordi sammenhold, arbejdsglæde og det sociale liv fungerede så fint. Vi følte os på mange måder ét med vores arbejdsplads, selvom der kunne ryge en finke af panden, når snakken for eksempel nærmede sig de individuelle tystys-lønninger. Tillidsmandssystemet og funktionærforeningen, idrætsklubben mange sportsgrene, kunstforeningen, firma-julegaverne og sommerfesterne, kollegaer blev gift og venskabert født i arbejdstiden og taget med hjem i privatlivet. Det var altsammen med til, at Storno nåede op på cirka 2.500 ansatte i 1980 - heraf 1.000 i Danmark - og opnåede at blive Europas fjerdestørste producent af radioudstyr. Omkring 80 lande blev radioanlæggene eksporteret til i 1975.



Fra produktionsafdelingen i 50'erne, da den lå på Ved Amagerbanen 23. Foto: Kjeld Hounsgaard.

Fra amagerkansk til amerikansk

Alting har som bekendt en ende. Jeg var ansat i salgsafdelingen fra 1967 til 1978, og 1978 var netop det skæbneår, som ændrede Storno fra at være amagerkansk til at blive amerikansk:

Giganten General Electric overtog 25 procent af Stor-

nos aktier og ejede nu tre fjerdedele af Storno. Der blev indført hypereffektive arbejdsgange og rammer, som var svære at sprænge. Da min afdeling samtidig skulle flytte fra Islands Brygge til Glostrup, blev det mig en tand for morsomt. Jeg sagde stop - og op - og farvel til kollegaer og til kammerater i id-

rætsforeningen, som jeg var formand for i seks år. Et par år senere købte GE de sidste 25 procent af Storno-aktierne, for blot i 1986 at sælge hele molevitten til Motorola-koncernen.

Stornos hæderkronede navn fik lov at fortsætte på radioanlæg og mobiltelefoner et par år mere. Omkring 1990 kaldte selskabet sig Motorola Storno Danmark, men i januar 1992 forsvandt navnet Storno fra både produkter og firmanavn.

Motorola opslugte Storno som var det en moderne udgave af Jonas i hvalens bug. Den dag i dag er der stadig ansatte i Motorola, som har gjort hele turen med - og overlevet tidernes trængsler siden de gyldne Storno-årtier i 60'erne og 70'erne. Der står bare ikke længere det gamle firmanavn på T-shirten.

Lørdag 14. juli kunne Storno være fyldt 60 år. I den anledning mødtes 60 gamle

ARKIVET



Lokalhistorikeren Jørgen Grandt, skriver om Amagers historiske rødder.

kollegaer, iført måske nødvendige navneskilte, for første gang i mange år for at udveksle bunkevis af erindringer om Danmarks bedste arbejdsplads.

Gemt, men bestemt ikke glemmt. Afdød, men i høj grad levende i os.

Læs mere om Storno og se en mængde billeder af produkter og personale på www.stornotime.dk

Gebyrfrihed - i hverdagen

Læs mere på amagerbanken.dk

Amagerbanken



Nescafé Guld
Max. 3 stk. pr. kunde. Herefter er prisen 69,95 pr. glas.

Pr. stk.
39⁹⁵
200 g

SPAR 30⁰⁰



Pr. kasse
75⁰⁰

TILBUD

Carlsberg
30 stk. + pant.
Max 2 ks. pr. kunde.

COCKTAILTOMATER
Kv. 1 - DANMARK
350 G

15



SPAR 49⁸⁵

Skift ikke køkken skift køkkenlåger

Få køkkendrømmen til drømmepris
Se mere på forsiden eller på www.nygammelt.dk

Få et gratis konsulentbesøg og opmåling.
Ring 38 79 16 14

Nygammelt
Skift ikke køkken Skift køkkenlåger